

Concert in ontwikkeling.

Tijdens de afsluiting van het seizoen 2008/2009 zijn plannen gemaakt voor een eigen Intervocaal- concert met als werktitel: Liedjes van verlangen. We willen liedjes en gedichten verzamelen, die eventueel op muziek gezet kunnen worden, én we gaan zelf gedichten schrijven. Op de koordag van 3 oktober 2009 is daarmee een start gemaakt. Onder leiding van Moes Wagenaar werden gedichten gemaakt naar aanleiding van het thema: Hier, daar, onderweg. Hieronder het resultaat van een dag (of meer) ontspannen en inspannend werken.

*Een zachte zaterdag
Brengt
Wervelend werk*

Mobiel

Lang werden dagen samen gevierd
Als basis 1 huis 1 tuin 1 stad
Dan zomaar een zomer
kiest ieder z'n pad
op stromen van water
op vlagen van wind
de één zoekt
wat de ander al vindt
soms slechts met muziek bepakt
alles mobiel
ook het contact

Marijke

Vrouwenmantel

In een ogen-blik
verandert verdriet in dauw
glinstering, licht,
ruimte, adem,
zon op m'n gezicht.
Alles is hier en daar
afwezig /aanwezig.
Kijk vrouwenmantel
dráágt dauw.

Hier en daar

Als je was, waar je was
was je niet hier.
Zou ik je missen.
Maar ik ben hier
En jij daar!

Lon

De stroom uit mijn bron.

Mijn stroom is steeds weer anders
Soms is het een smalle rivier
Rustig kabbelend en in evenwicht met haar omgeving
Maar, dan opeens komt er tegenstroom
Mijn stroom kan niet blijven kabbelen
Zij verandert in een woeste rivier en vermengt zich zo met andere stromen

Er ontstaat een stroomverbreding
De zon verwarmt mijn stroom en brengt een glinstering aan de oppervlakte.
Ook weerspiegelt mijn stroom soms wat zich buiten haar oevers afspeelt
Mijn stroom is soms minder helder en verandert van kleur

Al stromende voert mijn water ballast mee en wordt ook
Weer gezuiverd door de obstakels die het ontmoet.
Al stromende blijft mijn stroom zich vermengen met andere
Stromen en vloeit door in zijrivieren,
zoals het water uit andere
bronnen ook in mijn stroom vloeit.

Naarmate mijn stroom verder vordert, wordt het moeilijker
De stroom in haar oorspronkelijke aard te herkennen.
Ik hoop dat mijn stroom later als gezuiverd helder water
Terugvloeit in mijn Oorsprong

Lies

Ander leven

Eens met z'n zessen, nu met z'n tweeën
contact houden door te smsen
we reizen meer, heen en weer
samen zijn dat is fijn
lekker praten, lekker eten
een goed gevoel, om te weten
met de auto, met de trein...
we zijn altijd weer blij als ze er zijn
loslaten is goed
het is zo, het moet.

Vera

Er uit!

Deze herfstachtige avonden,

Langer, killer, meer alleen
maken, dat ik me als een herfstblad voel
weggewaaid van de anderen, nat en kapot gereden

Eruit, Eruit! Ik moet eruit!
Dansen, Salsa, Tango!
Me mengen in een fijne sfeer onder de mensen
waar ik samen mee kan genieten
Al is het maar knus zitten met gezellig geklets
toch het samengevoel met andere bladeren beleven

Maria

Onderweg

Moe van de verwarring
Moe van de teringzooi en takkenherrie
Moe van de storm in je hoofd
Dan een geestelijke zoektocht
Loslaten en opnieuw beginnen
De toekomst is zonnig met mooie verhalen.

Titia

Genieten.

Vrienden vragen ga je mee op reis ?
Ik hoef niet lang na te denken
Reizen vind ik heerlijk
Dus gaan we,

Naar Israël, Egypte en Jordanië.
Stil op het meer van Genezareth,
Midden op 't stille meer en ik ook helemaal in mijn stilte.....
Dan zingen we samen,
Het klinkt als een gebed, zo veilig.....zo heel.....

Op weg naar Petra, een roze oude uitgehouwen stad
Word ik op een paard gezet.
Een reisje op een paard.....maar ik ben bang.
De Jordaanse paardenjongen grijp ik in zijn nek
En zeg, wil ie wa haenig an doen..... ik bin zo bang.....

Hij brengt me veilig naar die prachtige stad.
Ik geniet.....wat is reizen toch heerlijk.....!

Lide

Spring

Spring van die boot
gesloten, zwaar, beukend tegen golven
Spring
De wortels zijn geworteld
laat los, laat zien
in de vaart door eb en vloed
Spring
Spring en klim
op de boot in het licht van
alle kleuren van leven
alle kleuren van culturen
zichtbaar in de vaandel
wapperend in de wind
trots, vol energie
Spring ik klim
in de boom van het leven

Jeannette

De varen

De varen ontvouwt zich
uit vruchtbare bodem
Met een rugzak vol dromen
op weg naar het licht
Bloot in de oceaan
laat ze het water langs zich glijden,
de zon op haar schijnen
omarmd door het felle licht

Maar de roep van verdriet
uit het huilende woud
klinkt luider, steeds luider
De varen ontvouwt zich
in het druipende woud
en voedt zich aan de zonnestraal
die door het groen gebladerte
alleen op haar valt

Jessica



Een kind

Een kind, zo lief, zo hulpeloos en zo teer
Geeft vreugde aan mijn zo zeer
Het eerste kleinkind waar lang op is gewacht
Vandaar onze blijheid
Aike heet ze, die kleine meid
Ze krabbelt, kraait en krijst
En mekkert al als een jonge geit.
Eten kan ze naar harte lust
En zelden komt ze hier tot rust

Jane

Maandag

Maandag, donker, opstaan, het wordt weer druk
Naar het werk.
De radio aan, muziek, muziek
Langzaam wakker worden.
Er klinkt een lied, zingen
Een uur, het lijkt niets
Een lied
Het werk ... later, het lied, het wordt lichter, de zon
Dit lied
Wakker worden, het wordt druk
Het werk, druk
Waar is het lied? Nu niet
Naar huis
De radio aan naar huis
Huis?
Muziek, muziek
De druk? weg
Daar klinkt weer het lied
Thuis, vertrouwd mijn lied, weg druk, alleen muziek.

Paul

Al het werkelijke leven is ontmoeting.

IntervOcaal
inter vocaal
tussen stemmen
tussen mensen

Al die mensen die ontmoeten..

Mijn ontmoeting:

Karibu Kenya
Karibu Welkom
Hallo Jambo
Open minded
learning from each other..

van hier naar daar
van hier met man en zoon naar Esther daar
van zomer hier naar winter daar
van blanken hier naar zwarten daar
van orde hier naar chaos daar
van tamme dieren naar de wilde dieren..

Karibi Welkom
Hallo Jambo
Open minded
Learning from each other

Onderweg in fourwheeldrive
naar Masai mara , Masai live
geluiden en bewegingen
van dieren ver en van dichtbij
van gnoes en zebra's op een rij
voorzichtig stappend door rivier
naar groener daar
ver van krokodillen hier

Karibu Welkom
Hallo Jambo
Open minded
Learning from each other

We worden stil van de ontmoeting met dit leven
Van mens en dier en onderling..

Al het werkelijke leven is ontmoeting..

Chris, oktober 2009

Kleur Rijk

Kinderen vliegen in
Kinderen vliegen uit
een bont geheel van schoonheid.

Kinderen groeien met golven samen
in stromen
Een haven in warmte omgeven,
in maatje, in kinderen. Mijn thuis.

Rumoer van leven en golven van muziek.
Golven die komen en gaan, kinderen in
veelkleurige verscheidenheid.
Een bonte mengeling van bruisende stromen en energie van leven.

Wim

Verhuizing

De ruimte om mij heen,
is anders dan voorheen
Het maakt me bang,
ik schrik ervan.

Ik ben verhuisd!

Van een groot huis in een laan met eiken,
naar een afdakwoning in een volkse buurt.
Van Hengelo naar Enschede.
Ik ben verhuisd. O jee.

De burens maken zich druk om kleinigheden
ze houden elkaar zelfs in de gaten.
Geen praten over bridge, of deftig uiterlijk vertoon
maar last van spelende kinderen,
geschreeuw, gehoon.

Ik ben verhuisd!

Ik weet niet wat ik er mee moet, die irritaties
ik lach en knik, versta hun niet,
het is niet goed.
Ik raak de draad kwijt, ben erin geluisd.
Ik ben verhuisd,
o jee ik ben verhuisd

Hans

Beweging

Het reizen deed ik samen met de wolken
Sluimerend schoten ze aan me voorbij
We gingen en kregen een ontmoeting
Zo mooi en prachtig, als een paar liepen we gearmd
Met de stroming des levens. Wiebel de wabbel
De wind bracht ons naar verre horizonten
In vrijheid wil ik leven, riep de menigte
Hiep Hiep Hurray

Onderweg weerklinken voetstappen in mijn overvolle nacht
Terwijl wij in beweging waren,
hier zomaar,
is er een gevoel van vrolijkheid ontstaan.

In bonte huizen staan de oude gedaantes en geraamtes
door leegte gevuld,
Knokkels verwarrend gevouwen
In mijn ogen klinkt de zachtheid van het vele verdriet.

Alles voelt zo fijn als ik hier in dromenland mag zijn
Als ik zwevend ben als een adelaar
En de kleurige hemel aanbidden mag.
Weet ik dat ik mezelf kan wegtoveren
Zomaar als een giraffe.

Zo kan ik me losmaken om een zonnig kland
En geurig leven te mogen leiden
Om in beweging te komen om verder te reizen
Dan het aardse licht.

Daar waar niets is
Is toch alles aanwezig

Shelly

Intervocaal

Christmas is not a season but a state of mind.
A time to be joyful, a time for reflexion, a time for family.
And that is always present in Intervocaal

Melvin

WIE IK WIL ZIJN ...

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten
Wie ik nu eigenlijk ben?
Dat meisje uit vroegere tijden
Hanteert nu moeizaam de pen.

...

Verwonderd, verward begonnen –
een weg gezocht uit wegen – velen –
soms dwalend, vaak zoekend -
en ook vindend – ja, dat toch ook.

Waar? – In dit land of een ander land?
De plek is niet belangrijk –
Wel de mensen!
Daar – met mensen praten – zingen – eten – kijken – ben ik IK.
Samen!
Ja – dan ben ik wie ik wil zijn!

Thijn

Donker en licht

Wat is het donker, wat is het licht aan het Gooise meer.
Een zee van bloemen aan het Gooise meer.
Twee witte rozen
Een arm vol zonnebloemen
Onder aan de dijk bij het Gooise meer
Een rode auto
Een houten kist
Aan de voet van de dijk bij het Gooise meer
Een groene broek, een oude nachthemd, een blauwe jurk.
Aan de voet van de dijk bij het Gooise meer
is het donker en licht.

Diet

Onrust.

Het nest hoewel soms leeg
voelt toch als thuis
en stemt tevreden

Tot plots de onrust weer ontstaat
die maakt dat verten lonken.
al dagdromend
alleen op pad gaan.
Onmogelijk?
Toch in die trein stappen,
ver weg reizen
nieuwe mensen ontmoeten
vreemde talen horen
vreemde steden zien
nieuwe landschappen voorbij zien gaan.

Alleen op pad
Hoe zou dat zijn?

En onderweg een tijd
groeit zeker het verlangen
naar huis.
mijn lief
mijn stoel
mijn boek
de rust

Tot plots.....

Yvonne

Dichterbij

Kom dichter, dichterbij
Dan kun je mijn gedachten lezen
Ik ben een open boek

Nee, praat er niet doorheen
Vraag niet waarom en hoe
Dit is mijn verhaal

Vrolijk, verdrietig, verward
Vreemd en vertrouwd
Eigenaardig, dat zeker

Veel blijft voorgoed verborgen
Mijn woorden schieten tekort
Lees tussen de regels door

Kom dichter, dichterbij
en loop een eindje mee
Maar kom mij niet te na

want

Tussen ons huppelt het gedicht

Annie

Winter

Ik kijk door het raam
en zie lichtjes in de ruiten
ze branden binnen
maar lijken buiten.
zo'n heidens gebruik
van gekerstenden
in donkere dagen.

Het wit van sneeuw
bedekt toppen van groen
zo'n winters contact
van geliefden
in een zoen.
hoe kom ik
van binnen naar buiten,
zal ik daar een leven lang over doen?

Thea



De reis

Ga je met me mee
Want ik dwaal
Met de levensstroom
Ruig en wild

Zoet en zilt
Klaterend en kabbelend
Glashelder en lieflijk
Voel je als een bergrivier

Vrij en loom
Voel je als een beekje
Rustig en stillevend
Puur en vergevend

Ga met me mee
Op ontdekkingsreis
Laat je maar leiden
Ik ben nabij

Shelly-Martien ten Cate