

## **Verslag open repetitie Intervocaal 6 juni 2012**

Woensdag 6 juni, een half uurtje eerder dan normaal. De deur van de repetitieruimte is nog niet open maar daar komt al snel verandering in en dan stromen de koorleden toe. Alleen de koorleden? Nee, er zijn ook "vreemde" gezichten. Iets bijzonders? Jazeker!

Vandaag is er een open repetitie in het kader van de Week van de Amateurkunst.

Er zijn gasten uit diverse landen, o.a. Afrika, Zuid-Afrika, Brazilië. Ook een delegatie van het koor Ikhawaya komt meedoen.

Eerst drinken we samen koffie en maken kennis met de potentiële nieuwe leden en daarna is het repeteren geblazen. Diet en Mustafa doen hun best om ons wat Turks bij te brengen. Vooral de ritmes en de teksten vergen wel enige oefening!

Tussen de bedrijven door worden nog enkele mensen, waaronder natuurlijk "conducteur" Diet bedankt, met bloemen en een dvd, voor hun bijdrage aan het bezoek van het Poolse koor Lutnia .

Na inspanning komt ontspanning en na de pauze is het de beurt aan onze Braziliaanse gast. Zij leert ons, samen met Galileia, dat "Muie Rendra" in het Braziliaans toch heel anders wordt uitgesproken dan in het Spaans. De muziek is wel bekend en het swingt al gauw in onze repetitieruimte. Na nog wat "meeswingers" uit ons repertoire is het (veel te snel) tijd om naar huis te gaan.

Fijne avond gehad!

Yvonne.