

3 oktober 2009 Koordag Intervocaal.

Zingen

Om een uur of 10, na de koffie en al het meegebrachte lekkers, werden de kelen opgewarmd en begonnen we aan een intensief dagje samen.

Er was een grote opkomst van leden en iedereen was zeer gemotiveerd om er een geslaagde, gezellige dag van te maken. Onze dirigente Diet had er ook duidelijk zin in, er werd hard geoefend aan nieuwe liederen, beweging in de zang, elkaar leren aanvoelen en aanvullen tijdens het zingen, aandacht hebben voor de stemmen om je heen.

We herhaalden vaak en veel en merkten dat het *samen-gevoel* steeds intenser werd.

Tussendoor deden we ons tegoed aan de heerlijke hapjes en koeken die door de koorleden zelf meegebracht waren. Er werd ook tijd gemaakt om bij te kletsen en even de benen te strekken. Als je te lang zit word je stijf en moe en dat bevordert het plezier niet. De aandacht verslapt dan snel.

Dichten

Later op de ochtend kwam er een moment van "even iets anders".

Tijdens de brainstormsessie van eind augustus kwam de wens naar voren om (nog) meer gebruik te maken van eigen inbreng van koorleden. Het idee werd geopperd om zelf gedichten te maken en die eventueel op muziek te laten zetten.

Daar gingen we nu mee aan de slag.

De dichteres **Moes Wagenaar** was gevraagd om ons te laten ervaren wat er allemaal bij komt kijken als je een gedicht wilt schrijven. Waar begin je? Welke stappen kun je nemen? Wat vind je belangrijk? Wat wil je zeggen met je gedicht?

Hier, daar, onderweg.

Als thema was gekozen voor 'hier, daar en onderweg'. Er werd gevraagd om voor jezelf een paar kernwoorden op te schrijven die dit thema bij je oproept. De eerste reacties waren nog wat onwennig, je kon zien dat het voor iedereen heel persoonlijk was.

Iedereen was hier op zijn of haar eigen manier mee bezig, heel ingespannen en intensief. Er werd veel gezocht en gesteund en dromerig gekeken of juist onrustig op de stoel gewiebelde. Na (te korte) tijd werd gevraagd of enkelen hun gedicht wilden voordragen. De eerste reacties waren wat terughoudend maar al snel kwamen er vrijwilligers die hun gedachten graag met anderen wilden delen.

Met enthousiasme en verwondering werden de voorgedragen gedichten ontvangen. Wat een prachtige ervaring. Wie wilde kon het gedicht op de wand plakken om het voor iedereen zichtbaar te maken. Daar werd veel gebruik gemaakt. Sommige leden deelden het liever met een kleine groep anderen hielden het voor zichzelf. Er werd respectvol met elkaars gedichten, gevoelens en ideeën omgegaan. Alle gedichten werden verzameld en daar wordt binnen ons koor nog wat mee gedaan.

Na al deze inspanning werd het tijd voor de lunch. Ieder had deze zelf meegenomen en zo ontstond er een soort van binnendeurse picknick in de zaal.

Mensen kropen bij elkaar om nog wat na te praten over de "dichtles" en gezellig samen te

eten en drinken. De frisse lucht werd even opgezocht voor de broodnodige energie zodat we na de lunch weer volop konden zingen.

Alle aandacht was weer voor de dirigent, we zongen weer met volle inzet totdat het tijd werd om te vertrekken voor ons afsluitende concertje deze dag.

Optreden tijdens het multicultureel festival Twekkelveld

Op het voetbalterrein van Richtersbleek werden we onthaald door swingende salsa, Antilliaanse muziek en allerlei artiesten. Er waren standjes met heerlijke hapjes en drankjes uit alle hoeken van de wereld. Smullen! Hier werden we allemaal flink opgewarmd om buiten te kunnen zingen, de temperatuur was niet echt zomers meer.

Na het sprankelende optreden van een buikdanseres beklommen wij het podium en zongen met het gebruikelijke plezier de sterren van de hemel. Helaas waren er niet veel fans meer, maar de mensen die er waren genoten er vast en zeker net zo veel van als wijzelf. Na 30 minuten werden we gevraagd het podium weer vrij te maken voor de volgende artiest.

Al met al een heel enerverende, gezellige en leerzame koordag Intervocaal 2009.

Simone Meems

Voor meer informatie over Moes Wagenaar zie

<http://www.kunstenfilosofie.nl/welkom.html>

Voor een bloemlezing van de gedichten; zie

<http://www.intervocaal-enschede.nl/downloads/2009-10%20gedichten.pdf>